

## Een goede amandeloogst

De winter van 2008/2009 was in Spanje koud en zeer nat (een meter sneeuw in januari!!) en omdat het voorjaar geen extreme hagelbuien heeft gekend is de amandeloogst beter dan ooit. Na een fantastisch mooie amandelbloei ziet het er naar uit dat de oogst van 2009 van zowel de amandelen, vijgen als de (wijn)druiven goed is, alhoewel voor de wijndruiven een forse hagelbui in het vroege najaar of in de zomer nog roet in het eten kan gooien.



Omdat het zo nat is geweest zijn ook de balnearia's (zoetwaterreservoirs) na een paar droge jaren, weer behoorlijk volgelopen. Door de rivieren stroomde eind mei nog volop water; dit hadden wij nog niet eerder meegemaakt. In de Alpujarras is iedereen voorlopig heel blij met het verloop van de seizoenen in 2009.

### Hamers kunnen de kist weer in

Na anderhalf jaar gezocht te hebben is het ook eindelijk gelukt een goede amandelkraker te bemachtigen. Bij toeval zagen we in het plaatselijke souvenirwinkeltje de perfecte kraker. De hamers, pikhouwelen, aardappelschilmesjes, beitels, betonscharen en ander fantasievol amandelkraakgereedschap kan weer gebruikt worden waarvoor het eigenlijk bedoeld is.

## Fiestas del fuente del vino!

Dit jaar vallen de fiestas del Fuente Del Vino (fontein van de wijn) in Cádiz op 26, 27 en 28 september. Met deze fiestas wordt ieder jaar de oogst van de wijndruiven gevierd en ook worden de weergoden alvast gunstig gestemd voor de oogst van het volgende jaar. Naar goed gebruik wordt er gedurende 3 dagen gratis wijn geschonken uit de dorpsfontein! Ook wordt er voor alle dorpingen paella klaargemaakt in enorme pannen. Verder zijn er verschillende optredens met vorig jaar als 'hoogtepunt' een lokale chica met Andalusische levensliederen. Er wordt tot laat in de avond door de inwoners gefeest op de kermis met vuurwerk als afsluiting.



Naast de fiestas in Cádiz zijn er in de omgeving nog meer fiestas en festivals, zoals:

- ❖ Órgiva (23 augustus, Flamencofestival en fiestas)
- ❖ Mecina Bombaron en Murtas (23 augustus, fiestas del San Miguel)
- ❖ Polopos en Torvizcon (5-10 oktober, Fiestas del Virgen del Rosario)
- ❖ Ugijar (7 oktober, Feria del Virgen del Martirio)

## Córdoba

Córdoba is een oude hoofdstad van een voormalig Moors Califaat op ongeveer 4 uur rijden van Cortijo del Inglés. Het is een mooie tocht met onderweg veel variatie in landschap, van hooggelegen amandelboomgaarden naar middelhoog gelegen olijfbomgaarden en uiteindelijk naar golvende graanvelden. Een jaar of 10 geleden was de stad nogal in verval, maar veel van de oude Joodse wijk (Juderia) is prachtig gerenoveerd, autovrij gemaakt en er zijn vele winkels, gezellige barretjes en restaurants en een hartstikke leuke lokale kunstenaarsmarkt.



### Mezquita

Córdoba is natuurlijk ook beroemd vanwege de Mezquita: een fantastische enorme oude Moorse moskee. Het werd vanaf de achtste eeuw gebouwd als moskee en is sinds de christelijke overname van Córdoba in de dertiende eeuw als de kathedraal van het bisdom Córdoba in gebruik, gewijd aan Maria. In de loop der eeuwen hebben verschillende verbouwingen plaatsgevonden, zodat tegenwoordig zowel de Moorse als de christelijke invloeden duidelijk herkenbaar zijn.

### Córdoba culinair

In Córdoba wordt de Salmorejo geserveerd; dit is een koude dikke tomatensoep. De basis is van tomaat, brood, knoflook, sherry, jamon serrano en ei: een heerlijke tapa die uiteraard ook bij Cortijo del Inglés te proberen is.

Daarnaast is Córdoba ook bekend om zijn eigen sherryachtige wijn: Montilla-Moriles. Probeer deze wijn bij de bodega van DO Montilla-Moriles. Echt een aanrader.

### Finca Cuatro Vientos

Vlakbij het dorp Murtas ligt Finca Cuatro Vientos: een prachtige, op circa 1.100 m hoogte gelegen finca met bodega, gerund door de kinderen van de burgemeester van het nabij gelegen Albondon. Deze burgervader is tevens een van de grootste lokale aannemers. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de finca recent door pa prachtig is gerenoveerd. Cuatro Vientos produceert een serie wijnen onder de naam Marqués de la Contraviesa. De rode wijnen, waarvoor Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Cabernet Franc en Merlot in verschillende verhoudingen geassembleerd worden, zijn smaakvol en stevig maar niet zo koppig als de 'costa' die traditioneel door de lokale boren wordt geproduceerd. Daarnaast wordt er een goede kwaliteit Syrah geproduceerd. De witte wijn van Cuatro Vientos is gemaakt van Vijiriega.



Finca Cuatro Vientos beschikt over een erg sfeervol en uitstekend restaurant en is zeker een bezoek waard.

### Rokerige, gebakken amandelen

Als laatste op veler verzoek weer een klein amandelgerechtje, een lekkere tapa voor bij de late zomerborrel.



20 g boter, 4 eetlepels olijfolie, 2 tenen gekneusde knoflook, 235 g geblancheerde amandelen, 2,½ theelepel zeezout, 1 theeleper suiker, 1 theelepel gerookte zoete paprikapoeder, ½ theelepel gemalen oregano en cayennepeper naar smaak.

Verhit de boter en olie in een kleine koekenpan op matig vuur. Doe de knoflook en de amandelen erbij en roer 4 tot 5 minuten tot de amandelen goudbruin zijn. Schep de amandelen uit de pan en laat ze uitlekken op keukenpapier. Meng zout, suiker, oregano, paprika en cayennepeper in een kom. Doe de amandelen erbij en hussel ze tot ze allemaal met een laagje bedekt zijn.

Heerlijk met een glaasje droge sherry!

### Praktische informatie

#### Wat zijn de prijzen ook alweer?

Per tweepersoonskamer per nacht (incl. ontbijt) € 50,00.

Wil je 's avonds genieten van onze kookkunsten? Voor € 17,50 maken wij een overheerlijk (driegang) menu del día. Heb je meer zin in een kleinere maaltijd: ook dat kan, evenals een vegetarische maaltijd. Daarnaast staan er regelmatig heerlijke tapas op het menu.

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van biologische producten uit de streek. Ook onze huiswijnen worden door lokale boeren geproduceerd.

Op maandag wordt er niet gekookt; dan hebben wij een avond vrij, maar wij hebben voldoende suggesties voor leuke restaurants in de buurt.



### Beschikbaarheid 2009

- ❖ Week 39, 40 en 41 (20 september t/m 10 oktober)



### Amandelen plukken in september-oktober

In deze periode is het oogsttijd. Wij zijn er 20 september t/m 10 oktober en kunnen jouw hup dan goed gebruiken. Voor € 15,00 per dag krijg je 3 maaltijden (exclusief drank) en uiteraard een bed.

Naast het oogsten is er genoeg tijd om erop uit te gaan of lekker te luieren onder een amandelboom.

### Hoe er te komen

Je kunt naar Malaga of Almería vliegen. De goedkoopste vluchten zijn te vinden op:

- ❖ [www.transavia.com](http://www.transavia.com)
- ❖ [www.air-berlin.com](http://www.air-berlin.com)
- ❖ [www.vueling.nl](http://www.vueling.nl)
- ❖ [www.easyjet.nl](http://www.easyjet.nl) (met een overstap op b.v. Londen Gatwick)

Een auto huren in Spanje is niet duur. Dit kan al vanaf € 16,00 per dag. Hieronder een aantal adressen:

- ❖ [www.d-reizen.nl](http://www.d-reizen.nl)
- ❖ [www.hispacar.com](http://www.hispacar.com)
- ❖ [www.malagacarhire.es](http://www.malagacarhire.es)

De service van Malaga care hire is goed, ze staan bij de uitgang klaar om je naar je auto te brengen. Dus niet in een lange rij met de rest van de toeristen.



### Adopteer een amandelboom

Delen van het land hebben nogal wat achterstallig onderhoud. Wij zijn hard bezig het land weer in zijn oude glorie te herstellen. Dit doen wij door dode bomen te rooien en te vervangen, te ploegen en de bomen te snoeien. Als je ons daarbij wilt helpen kun je voor € 10,00 per jaar een amandelboom adopteren. Wil je een naambordje op je boom dan kost dat eenmalig € 25,00 (naambordje + eerste jaar) en vervolgens € 10,00 per jaar. Uiteraard krijg je jaarlijks een zakje amandelen van je 'eigen' boom in een leuke cadeauverpakking. Wil je ons op een andere manier helpen, kom dan in september/oktober helpen plukken.

Muchas gracias y Hasta luego!

Hellen en Caspar

